

# Siedzje & Sammelje

“Ik zou best een volkstuin willen hebben, maar ik weet niet waar ik moet beginnen en ik kan het ook niet betalen”.

Voor wie dit geldt: let op!

Er ligt een prachtige mogelijkheid voor u om op weg geholpen te worden naar het hebben van een volkstuin.

Een volkstuin hebben betekent:

- Lekker buiten actief zijn
- Hele vieze handen krijgen
- Samen met anderen bezig zijn
- Het plezier beleven van zaaien én oogsten
- Eten wat u zelf verbouwd hebt

De Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel, de Gemeente Dongeradeel en WIL (voorheen Talant) hebben de handen ineen geslagen, dat helpt!

Zij zorgen voor:

- Gereedschap
- Zaai- en pootgoed
- Een stukje grond voor het eerste jaar

## Voor wie?

- Iedereen die in een financieel of sociaal moeilijke situatie zit,
- daar graag verandering in wil aanbrengen, en:
- zich ervan bewust is dat een volkstuin regelmatig aandacht nodig heeft.

## Belangstelling?

Kom op donderdag 28 mei naar de Kinderboerderij Anna Zijlstra Hoeve aan de Parklaan 10 te Dokkum. U bent welkom van 10.00 - 12.00 uur. Er zijn antwoorden op al uw vragen en de koffie met koek staat klaar!

Een initiatief van



Stichting  
**Sociaal Noodfonds**  
Dongeradeel

